

Scheren:

Ochtend trammelant
een dagelijks ritueel
scheren van kin en keel.



In het wielercircuit
vinden profs het normaal
de benen te scheren kaal.



Reden is naast het voorkomen
van lelijke valwonden
'gesoigneerd' te worden bevonden.



Om deze lijn vast te houden
werd Sagan een scheermes
aangeboden, bij wijze van les.

De Tsjech geheel in stijl
reageerde hierop gevat
“Nibali, mijn benen niet glad”!

Geen voordeel door ontharing
geen ijdelheid of aanstellerij
een 'echte' man, geen averij.

*Ook zul je mij niet betrappen
op het kaalscheren der benen.
Nee, door het schuren van de broek
zijn de haren vanzelf verdwenen.*

WANNES VAN DE VELDE STADSKOEPLETTEN

'k stond te dromen aan mijn deur
'k was aan 't klappen met de mussen
'k stond te dromen aan mijn deur
maar toen kwaamde gij er tussen
met uw ogen en uw kussen
en nu zit ik in 't malheur
'k stond te dromen aan mijn deur



alle straten van de stad
lagen blinkend in de regen
alle straten van de stad
en de regen was verlegen
want hij had ambras gekregen
dat 'em zo geregend ahd
op de straten van de stad

'k had ne vetplant gesoigneerd
met geduld en concentratie
'k had ne vetplant gesoigneerd
maar toen viel 'em in de gratie
van een meisken aan de statie
mijne plant is gekreveerd
'k had ne vetplant gesoigneerd

houd uw billen nu wat stil
draait zo fel niet met uw ogen
houd uw billen nu wat stil
laat uw zuchten nu maar zwijgen
want ge kunt me toch niet krijgen
't is een ander die ik wil
houd uw billen nu wat stil

van den allerbeste wijn
zou ik geren willen drinken
van den allerbeste wijn
maar ik zou er niks aan vinden
op mijn eentje, zonder vrienden
't zou 'ne zuren beker zijn
van den allerbeste wijn



https://www.youtube.com/watch?v=h_cxsrHJWoo