

Feestdagen:

Ieder jaar een terugblik
op het afgelopen jaar
op de vele mooie belevenissen
met of zonder elkaar
dat geeft ons weer een kick.

Ieder jaar een vooruitblik
naar komende evenementen
planning en afstemming
voorinvestering van centen
voor ons een standaard tik.

Immer weer een fris
en volbeladen program gelijk
opbouwen voor hoogtepunten
letterlijk en figuurlijk
dat is voor ons Kerstmis.



*Immer weer een boom opzetten
ook een uitdagend ritueel
skiën, langlaufen in de sneeuw
wel of niet in familiegareel
verhalen vertellen en op het eten letten.*

Ieder jaar weer een moment
dat je jezelf en je partner toespreekt
te komen tot rust en wachten
tot het nieuwe jaar aanbreekt
en je alles voor je doelen aanwendt.



High Hopes – Pink Floyd



Beyond the horizon of the place we lived when we were young
In a world of magnets and miracles
Our thoughts strayed constantly and without boundary
The ringing of the division bell had begun

Along the Long Road and on down the Causeway
Do they still meet there by the Cut

There was a ragged band that followed in our footsteps
Running before times took our dreams away
Leaving the myriad small creatures trying to tie us to the ground
To a life consumed by slow decay

The grass was greener
The light was brighter
When friends surrounded
The nights of wonder

Looking beyond the embers of bridges glowing behind us
To a glimpse of how green it was on the other side
Steps taken forwards but sleepwalking back again
Dragged by the force of some inner tide
At a higher altitude with flag unfurled
We reached the dizzy heights of that dreamed of world

Encumbered forever by desire and ambition
There's a hunger still unsatisfied
Our weary eyes still stray to the horizon
Though down this road we've been so many times

The grass was greener
The light was brighter
The taste was sweeter
The nights of wonder
With friends surrounded
The dawn mist glowing
The water flowing
The endless river

Forever and ever



*Encumbered forever by desire and ambition
There's a hunger still unsatisfied
Our weary eyes still stray to the horizon
Though down this road we've been so
many times*