

Molenbeek:

Molenbeek, Molenbeek,
wiekend en kabbelend
uit een Hollands schilderij
zo geplukt zijnde.

De naam alleen leek
een rust te vermoeden
een beeld zonder averij
aan ginder einde.

*Wie had gedacht,
wie had voorzien,
wat voor woede daarbij
in jouw boezem lag.*

Brussel, oh Brussel
wat is uw lot
nu dit beeld met razernij
omgeven blijkt.

De wijk opengereten
als woekerend nest,
Jihadisten en moordenarij,
van bewoning lijkt.

*Wie had gedacht,
wie had voorzien,
wat voor woede daarbij
in jouw boezem lag.*

Wat een ellende,
wat een onmacht,
heeft ogensluiten velerlei
tenslotte gebaard.

Parijs, weer Parijs,
na Charlie Hebdo
nu de massa die frank en vrij
de dood geboren zag.

*Wie had gedacht,
wie had voorzien,
wat voor woede daarbij
in jouw boezem lag.*

Waar houdt dit op?
Waarom staat de wereld
deze “dodelijke” treiterij
van IS nog langer toe?

Molenbeek kon de basis van
islamitische terroristen worden door
haar infrastructuur en door de
onbestuurbaarheid en wegkijkcultuur
van België.

Islamofascistisch addergeb



Teun Voeten ©

Ik heb gezien hoe de jihadi dresscode in
Molenbeek opmars maakte, alcohol nagenoeg
verbannen werd, er steeds meer islamitische
boekhandeltjes kwamen en het onmogelijk
werd een fatsoenlijke krant te kopen.

Later die zaterdag werd de rol van Molenbeek
bevestigd. Ik was niet verbaasd. Het was
alleen maar verbazend hoe geschokt België
was dat de terroristen uitgerekend Molenbeek
als uitvalsbasis hadden. Hoe heeft het daar
kunnen verworden tot uitvalsbasis van
islamofascistisch addergeb? Grofweg
heeft het te maken met de fysieke
infrastructuur van de gemeente, de
onbestuurbaarheid van België en de wegkijk-
en ontkencultuur die het Belgische debat
beheerst.

<http://www.volkskrant.nl/buitenland/molenbeek-broedplaats-van-de-parijse-terroristen~a4205571/>

