

Flandrien Ride, 165 km

240331 Breda

Met:



Flandrien Ride 2024

VIER DE VLAAMSE HOOGMIS

Op de dag van de Ronde van Vlaanderen vieren we de Vlaamse Hoogmis. De meest Vlaamse stad van Nederland, Breda, is het decor voor de start en finish van een toertocht Vlaamse Stijl! Laat zien dat je uit het juiste 'wielerhout' bent gesneden.

TOUR-PROFIEL



WEGTYPES

- Singletrack: 670 m
- Pad: 288 m
- Fietspad: 56,5 km
- Straat: 3,08 km
- Weg: 105 km
- Onbekend terrein (niet op kaart): 315 m

ONDERGRONDEN

- Onverhard: < 100 m
- Verhard gravel: 951 m
- Kasseien: 12,0 km
- Verhard: 56,6 km
- Asfalt: 95,4 km
- Onbekend: 364 m



Als dit al geen uitdagende elementen zijn, wat dan wel? Dus we gaan ervoor! De Epic-versie natuurlijk door het West-Brabantse land.

Als rasechte, geboren Bredanaar een start in mijn favoriete Ginniken toog ik in de vroege ochtend naar het Schoolakkerplein voor deze versie van de Flandrien Ride.



Weer geen zonnig begin, een (eigenlijk al een bekend verschijnsel dit jaar) grauwe lucht en evenzo troosteloze aanblik van het start-/finishterrein. Gelukkig een welkom van de organisatie (Max) en onverwacht toch een shirt in handen gedruwd gekregen.



Mooi weer de herinneringen aan een verder verleden, de postlaan voorbij op naar de Duivelsbruglaan (even een aanblik op nr 62) en dan door langs de hockeyvelden van Breda, wat gekronkel om wat snelwegen en dan de vrije natuur in. Dit keer zeker een geslaagd begin, dwars door de mooie en rustige landerijen. Een bekende molen boven Etten-Leur, al wat vaker langs gefietst, en verder langs de Mark, die hier al wat breder was dan voorheen voor ons huis in de Michiel de Ruyterstraat Breda.

Bij Stampersgat bogen we af naar het noorden, waar het tegelijkertijd over was met de wind in de rug en even later bij Fijnaart (Leontien van Moorsel) weer naar het oosten met de wind vol op kop. Dat zou verder de gehele route zo aan voelen tot aan Alphen toe, wat ongeveer 2/3 deel van de Ride was. Op 1 klein buitje na bleef het gelukkig droger dan afgelopen jaar.

De pauzes waren weer goed geregeld, vooral de eerste, waar we in een schuur tevens padvindersonderkomen even uit de wind konden bijkomen. Hier ook een gesprek met de bekende verzorger en zijn vrouw, maar ook met een collega fietser die niet stil te krijgen was uitgebreid over zijn medisch dossier doordraaide.

Verder al genietend van mijn sterke benen vandaag door gekacheld tot de 2^e stop in Teteringen. Hier weer even bijgetankt, snel want op de nu zonnige, maar windige parkeerplaats bij een sportveld. Daarna weer verder over de bekende Oosterhoutseweg waar we net voor de stadsgrens weer afbogen naar het oosten en even later een splitsing, waar de 80 en 165 km naar het noorden afbogen langs de stadseinders om even later weer richting het oosten af te buigen en we het verlate Dongen voornamelijk links lieten liggen. Ook Rijen en Gilze lieten we links liggen en van Alphen kregen we uiteindelijk slechts de aanduiding te zien. De zon was intussen weer verdwenen, maar de wind ging nu mee in plaats van tegenwerken.

Hier haalde ik ook een tweetal mannen in (uit Nieuwkoop). Gezamenlijk een tijdje kop over kop gereden, waarbij we nog een 4^{de} makker aangesloten kregen. Even later op de keien werd deze toch weer gelost. Met nog 13 km te gaan stopten de 2 Nieuwkopers om een frietje te halen (bij de finish toch ook te verkrijgen?), dus maar door. Bij Ulvenhout, eigenlijk ben je er dan bijna, nog een ommetje naar Galder. Zal wel zijn om kort door het Bredase te moeten, namelijk eind Galdersweg rechtsaf naar de Ginnekenmarkt. Net voor De Galdersweg werd ik door een jongeman voorbij gestoken, maar hield hij in "Ik ben te moe om nog door te jakkeren, gezellig om samen op te rijden". Zo gezegd, zo gedaan.

Nog even een gek momentje, tijdens het keuvelen zag ik mijn Garmin-hartslag drastisch teruglopen, van ca 140 naar 96-93. Even schrikken, onbegrijpelijk, maar naar een paar minuten herstelde zich dit. Een foutje in het apparaat of toch? Even wat rustiger aan, maar ik voelde helemaal geen verandering in mijn fysieke toestand. Nu langs Zwart-Wit en de laatste 3 km rustig uitgereden met nog een sliert aangesloten ridders achter ons.

Op de Viandenlaan/Schoolakkerplein een heerlijke frietje met draadjesvlees gegeten en een 0.0 als afdronk alvorens weer op huis aan te gaan.

Thuis op m'n donder gekregen omdat ik dit keer geen berichtje had gestuurd dat ik aangekomen was. Dus voortaan maar weer doen!

