

Najaarstocht Batauwers 80 km

231029 Tiel

Met:



# NAJAARSTOCHT



De Najaarstocht van TC de Batauwers is een van de laatste toertochten voor de racers. Misschien is de moraal niet al te hoog meer zo vlak voor november, maar met 80 km ligt de lat ook niet meer zo hoog. Een mooie gelegenheid om het wegseizoen in stijl af te sluiten dus, met de nadruk op gezelligheid en ontspanning.

**Een mooie route van 80 km door de Bommelerwaard. Over de dijken, langs de boomgaarden!**

Een late inschrijving gedaan. Rekening gehouden met afstand tot start/finish, de lengte van de tocht i.v.m. de verwachte regen later op de dag en weer een keer een wegrit.

Ook het niet al te vroeg hoeven opstaan, de officiële start was gepland om 9:30 uur, was wel een aantrekkelijk perspectief.

Dus met de klok weer op wintertijd en een flauw zonnetje aan de horizon op weg gegaan.

Even de weg zoek rond de rotonde en naar wat later bleek wel een mooie landweg heen gereden, maar zeker niet de snelste weg vanaf de snelweg. Toch op het complex aangekomen, waarbij we eerst langs alle andere sport(veld)en naar het rugby-honk geleid werden alwaar voor vandaag de zaak afgehuurd was wegens mogelijkheden om na afloop ook alcohol te kunnen schenken (vergunningen e.d.). Ja de Kromhouters ken de ik natuurlijk ook nog uit mijn hockeyverleden, al zal dit complex toen nog niet gerealiseerd zijn geweest.

Een heerlijke kop koffie, rustig aan een tafeltje. Wat geklets van een Batauwerclubje en een dame en heer aan een ander tafeltje gaf een gezellig en provinciaal sfeertje. Achteraf bleken (slechts) 60 personen ingeschreven te hebben, voor Corona tegen de 100.



Maar goed, nu het nog mooi weer was, snel op pad, al was de heenweg uitdagend door de westenwind kracht 4 tegen.

Zoals al geschreven langs hetzelfde mooie binnendorp weggetje, met pittoreske dorpjes en op wat afstand nog zicht op de snelweg en over spoorweg en door weidse weidevelden opgetrokken naar Zaltbommel.

*Fantastische luchten door de opzwevende wind.*

Via Est, Meteren en Waardenburg waar ik nooit eerder door gekomen ben de brug over en wat dwalen door een historische binnenstad van Zaltbommel.



*Waardenburg*



*Zaltbommel*

Daarna de Ablasserwaard in, mooie dijken met Wales aandoende schapen en landelijke weggetjes naar "De Buurman", een rustiek gelegen brasserie waar ik een kop koffie en appelgebak met slagroom heb genuttigd (42 km). Daarna nog een klein eindje wat min of meer last van de wind en dan de wind in de rug terug naar Tiel.



*Omkeerpunt: het Dijkgraaf H.C. de Jongh gemaal*



Ik zag het Batauwergroepje al een tijdje achter me aankomen, maar pas bij de brug achterhaalden ze me. Ik natuurlijk op de achterdrager en met een flink tempo de laatste 20 km naar Tiel meer op het fietsgedrag gelet dan op de rest van de route. Het was intussen ook geheel bewolkt geworden, dus er viel toch niet veel meer te genieten.

Wel een mooi gemiddelde zo en natuurlijk bedankt voor de lift alvorens te genieten van een heerlijk broodje met worst en mosterd.

Een mooie (laatste) tocht door toch wat onbekend terrein was een cadeautje.