

Clásico España 130 km

230820 Maximus Brouwerij Utrecht

Met: Anja, 100 km



CLÁSICO ESPAÑA

Weer een tocht samen gepland op een bij voorbaat stralende zomerdag. Eigenlijk een dicht bij huis tocht, nog aan deze kant van de stad Utrecht (De Meern). Dus ook niet al te vroeg op en zodoende rustig om 8:00 uur kunnen vertrekken om ruimschoots voor tijd (9:00 uur) aan de start te staan. Dichter bij de start had (bijna) ook niet gekund, al hadden we 4 auto's naar voren wel de dichts bij zijnde plek kunnen nemen, maar nu stonden we het meest praktisch.

Na het halen van de bescheiden (naamkaartje en betreffende bonnen voor drankjes en eten achteraf) hebben we eerst nog een heerlijke kop koffie gedronken in de volle zon.

Daarna op gang tussen een aantal deelgenoten, maar uiteindelijk samen de eerste, prachtige en verrassende weggetjes langs Utrecht, Houten tot Anja op 33 km – na de eerste en eigenlijk nog geen echte klim – een hongerklop kreeg. Zij stopte en gaf mij het signaal om verder te gaan. Zo gezegd, zo gedaan.

Bij 45 km was het eerste (en achteraf gezien voor beiden de enige pauzestop, ik heb de 2^e overgeslagen bij Elst neem ik aan) ravitaillering, een leuke ouderwetse boerenerf.



Bij mijn vertrek weer aldaar kwam Anja nog net aanfietsen en heb haar geroepen dat ze "goed moest kijken", wat zij voor zichzelf uitlegde als goed blijven uitkijken. Ook goed!

Daarna was het doorpuffen door de prachtige landstreken naar de Grebbeberg, de eerste echte beklimming van de dag. Bekend en niet meer huiveringwekkend, wel een ademhapper als je volle bak naar boven gaat, heb ik niet geheel gedaan.

Daarna de venijnige klimmetjes bij Rhenen, altijd weer lastig, mooie boswegen verder om uiteindelijk ook nog de Amerongse Berg (vanuit Amerongen) en daarna nog de Defensieweg sloopsgewijs te nemen. Het laatste stuk was toch het lastigste, de klimmen zaten erop, nou ja her en der nog was viaducten, en bij Utrecht hadden ze een simpele, maar oh zo mooie weg door de stad gevonden naar de Daphne Schippersbrug, de laatste horde naar De Meern toe.

Net hiervoor waren de sattelieten op de Garmin weggevallen, ook van de Tom Tom's in de auto's hoorde ik later, maar ook een bordje had ik gemist. Anja gaaf hetzelfde aan, alleen geen bordje gemist, maar geen gezien (verdwenen?). Beiden hebben – zij en groupe – de weg gezocht en met een omweg hervonden. Zo was het slot het lastigste, maar de verkwikking des te beter.



Op het zonovergoten terras een verkoelende "0.0" genuttigd met een grote hamburgersteak en een kop koffie toe. Helaas niet al te lang kunnen blijven hangen, want de plicht riep.

Op naar de verjaardag van Hugo, waar Ria een geweldige abrikozentaart voor ons gekocht had en met nog eens 3 "0.0" achter de kiezen was het vochtgehalte ook weer aardig op peil (niet drinken tijdens het fietsen, als een kameel doorgaan).

Zo hebben we weer een volledige, complete en niet al te zware generale repetitie gehad voor het volgende weekend. De Vélomediane Claudy Qriquelion in La Roche en Ardenne, België.