

# La Vuelta Hollanda

220813 Breda

Met: Anja



Eindelijk, het gaat door.

In 2020 in Coronatijd al ingeschreven. Toen ging de Vuelta in Nederland niet door en dus ook de activiteiten en evenementen die hieromheen georganiseerd waren.

Na heel veel reclame en opbouwende meldingen op alle sociale media is de happening dan daar. Om 5:30 uur opgestaan, na de vorige avond al de spullen gereed gemaakt te hebben. Een ontbijt en eten drinken voor de dag en dan konden we op pad.

Mooi op tijd op P5 bij het NAC-stadion en dan uitladen, schoenen aan and GO.

Nog even een kijkje in het stadion en gedachten aan opa Verdiesen en dan naar het startvak, waar we in kleinere groepen werden 'afgeschoten'. Om 7±15 uur gingen wij dus aan onze tocht(en) beginnen. Anja ging voor de 115 km en ik de 165 km, waar we tot het eerste stop gezamenlijk zouden oprijden (zie foto's)



Het eerste deel was het fraaist, zie ook de bebossing waardoor wij reden door Ulvenhoutse en Chaamse bossen. We werden ook door vele na ons gestarte groepen voorbijgeraasd, maar voor ons telt meer het op een gezonde manier uitfietsen dan er een soort lange tijdrit van te maken. Zoals gezegd reden we toch op redelijk tempo naar de 1<sup>e</sup> verzorgingspost en na wat weggewerkt te hebben (zowel naar binnen, als ....) gingen we ieder apart op de route verder. Dit was omstreeks 10:00 uur.

Verzorgingspost	115 km	165 km	openingstijden
Post 1 – Rijen Europalaan 2	x	x	08.15 – 12.00 uur
Post 2 – Zevenbergen Campagneweg 36	x	x	09.30 – 13.00 uur
Post 3 – Oud Gastel Gastelsedijk Zuid 8A		x	11.00 – 14.15 uur

Om 12:08 bij de 2<sup>e</sup> stop en als verwacht na ca. 6:00 uur fietsen weer back in town (5:59:18 uur)

Totaaltijd (incl pauzes) was 6:36:16 uur.

Anja was al omstreeks 12:15 uur terug bij de finish, waar ze heerlijke worstenbroodjes, melk en cola ingeslagen had om mij snel weer op krachten te brengen. Ik was echter nog (bijna) zo fris als een hoentje.

Na het inladen van de wagen en het weer op orde brengen naar een normale menselijke gedaante (gewoone kleding), zijn we nog even te voet naar de finishplaats gegaan om de sfeer te proeven. Maar ook om nog wat shirtjes te kijken. In deze tent van Bobby Traksel (ex-Rabobank) en zijn partner Christa Traksel-Pirard (ook ex-wielrenster) hebben we allebei nog een wielershirt gekocht {€25/stuk}.

Daarna zijn we naar de Ginnekenmarkt gereden om daar even een terrasje te pakken. Gezellig, maar een drukke groep Vuelta Hollanda rijders was voor Anja teveel, dus linea recta naar huis om daar op ons eigen (rustige?) terras van een echt biertje te gaan genieten.

Weer een geslaagd en gezamenlijk evenement met tevredenheid voltooid.



165 km



115 km