

PROGRAMMA voor 2015 Afgerond**RIT 2015-15, COMPLETE FIETSDAG**

Verzamelen	maart/april 2016
Ritmeester	Herman
Waar	programma volgt
Koffie	



De laatste rit alweer van dit seizoen, maar wel de COMPLETE FIETSDAG!

Een mooie samengestelde route door Harm. In de bekend buurt, maar toch met verrassende elementen en stukken waar we niet eerder gereden hadden. Daarbij het mooie weer, met een voor het fietsen ideale temperatuur en je weet dat de sfeer erin zit.

Niet compleet, Frans was alleen bij de koffie aanwezig en Kees had deze dag helaas andere plannen.



De route niet al te lang, want Ignace was terugkerend uit een slopend ziekteproces en zat weer voor het eerst op de fiets. Het ging hem goed af. Zoals je ziet hierboven, iedereen goed gemutst en op de sponsor na allen in tenue. Hier een pose voor het restaurant “de Kastanjehof” in Lage Vuursche, na even bij Prinses Beatrix te zijn langsgereden.

Zoals gesteld, Harm had het helemaal voor elkaar: een echte ‘MANNENKAMER’ en een fantastische lunch met wijn bij ieder gerecht. Intussen ook het nieuws van Paul verwerkt. Hij gaat met zijn zaak stoppen en sociaal als we zijn, hebben we dit direct aangegrepen om hem “los” te maken, d.w.z. we hebben allen een lijst samengesteld van bestellingen (tegen korting natuurlijk). Herman zat stevig in de onderhandeling en Paul voelde zich al lichter en lichter worden. Een flinke hoeveelheid aan ons kunnen slijten.



	Toine	HARM	Wim	Herman	Jan	TOT
282 ¹²⁰⁴ AMARDO	12	24	12	12	24	84
277 BRANCO Pinot Noye	12	24	12	12	12	60
311 PLEZE scank	24	24	24	24	24	116
314 Vile Blonde Grenache	12	24	24	24	24	102
BAROLO ²⁰¹⁰ BARBARI		6	6			12
280 BRANCO ²⁰¹⁰ RENO		24	12			36
709 Vieux CAFE, WIM	12	24	12	12	30	96
134 VINO, ALLO RESER	12	24	24	12	-	72
						570





Voor aanvang wel onze gezamenlijkheid vastleggen. keurig heren, op een rijtje, wat een plaatje.

Na de maaltijd niet meer via een omweg terug, maar wel een echte klim voor het bergklassement. Vermoedelijk werd deze door Herman gewonnen. Niet te zien, want Paul en hij waren uit het zicht verdwenen en die zagen we pas weer terug toen wij weer uitgebreid bij Ignace thuis aangekomen waren. Van Herman onbegrijpelijk, Paul verbaasde ons niets ermee.



de lol
straalt
ervan af
bij Harm!



Nog even langs het nieuwe pand van de Sponsor "Ice-World". Succes Wim.



Harm bedankt
voor deze dag!

Tot volgend jaar mannen, Toine.