

**PROGRAMMA voor 2015****RIT 2015-1**

Verzamelen	<b>zondag 29 maart 9:30 uur</b>
Ritmeester	Herman
Waar	huisadres
Koffie	veel



Agenda 2015 vastgesteld: geen veranderingen, wel andere toevoegingen op vrijdagen nog in te gelasten.

zat	zon		Organisatie	 arstano	
	29-3-2015	OEDZIOD	Herman	55	rit 1
	5-4-2015	OEDZIOD	Frans	60	rit 2
	12-4-2015	OEDZIOD	Wim	70	rit 3
	19-4-2015	OEDZIOD	Paul	80	rit 4
	26-4-2015	OEDZIOD	Kees	90	rit 5
	3-5-2015	OEDZIOD	Ignace	100	rit 6
16-5-2015		OEDZIOD heenreis	OEDZIOD-Romereis Harm; deel Verona- Rome	0	rit 7 t/m 14:
	17-5-2015	Verona-Ferrara		130	15
	18-5-2015	Ferrara-Ravenna		90	-5
	19-5-2015	Ravenna-San Piero in Bagno		90	610
	20-5-2015	San Pieri in Bagno-Citta di Castello		75	655
	21-5-2015	Citta di Castello-Assisi		65	310
	22-5-2015	Assisi-Narni		92	930
23-5-2015		Narni-Rome		123	1235
	24-5-2015	rustdag OEDZIOD		0	
	25-5-2015	OEDZIOD terugreis		0	
	31-5-2015	OEDZIOD	Toine	90	rit 15
	21-6-2015	OEDZIOD	Herman	80	rit 16
	9-8-2015	OEDZIOD	Harm	70	rit 17
	23-8-2015	OEDZIOD	Frans	70	rit 18
	6-9-2015	OEDZIOD	Toine	70	rit 19
<b>Eventuele wijziging:</b>					
					vervangend
1		fietsen op vrijdagen:	april t/m mei:	28-mrt	rit 1
				4-apr	rit 2
				11-apr	rit 3
		(afstemmen met Wim)		18-apr	rit 4
				25-apr	rit 5
				2-mei	rit 6
2		23-8-2015: complete fietsdag	Toine i.p.v. Frans		
		6-9=2015	Frans i.p.v. Toine.		

## Doelstelling 2015: Reis Harm begeleiden deel 2



bron:  
<http://www.reitsmaroutes.nl/>

Afstand: ca 666 km  
 hoogtemeters: ca 3750 hm



Daarnaast hebben we al enige jaren géén **complete fietsdag** gehouden. Met gedachtenis aan Menco, vijf jaar geleden alweer, een optie om weer terug op de jaarlijkse kalender te zetten? Hebben jullie ideeën en/of wensen, geef het dan door. Organiseren mag ook.

De eerste rit zal weer als vanouds starten bij Herman, dus noteer het in jullie agenda's. Bij deze wens ik ons een heel gezellig en weergaloos fietsjaar !

Groeten, Toine.



Je voelt je futloos, de fiets hangt onbereikbaar hoog aan de haak en je ziet op de weegschaal telkens een kilootje erbij komen. Als de dagen eenmaal weer lengen, lijk je met geen mogelijkheid op gang te komen. Wat is dat, een winterblues?