

**PROGRAMMA voor 2014****RIT 2014-9**

Verzamelen	<b>zondag 14 september 9:00 uur</b>
Ritmeester	Harm
Waar	Bunschoten-Spakenburg, wat langere tocht?
Koffie	vast en zeker



*De buitenwereld kijkt vaak op een bepaalde manier tegen racefietsers aan.  
Zeker jaloers op onze strakke look!!*

Afgelopen rit was vanuit Leusden-Zuid, restaurant “De Gezelligheid”. Geweldig om meteen langs de volle paarsheid van de heide aldaar te rijden. De zon erop en je wordt direct vrolijk. Zo ook onze bijna gehele fietsclub. Alleen Wim heeft zich groen en blauw geërgerd. Hij had toegezegd te komen, maar verdwaalde tussen de grassprietten. Zijn hoofd kon hij niet koel houden door de gele bal hog boven hem, tegen de strakblauwe hemel.

Of had hij een vooruit ziende blik?

Met z'n zessen, even aantal is ook wel erg prettig, richting het zuiden. Prachtige bospaden, heerlijke al naar herfst riekende geuren uit het bos, veel sporters en studentgroepen onderweg, maar heerlijk doorkachelen richting Doorn. De koffie laat nog steeds op zich wachten, de restaurants zijn al aan een winterslaap begonnen lijkt het, maar de meesten openen pas na 12-en. Toeristen worden niet geduld in ons land.

Bij de Doorn toch maar van de groetere weg afgebogen, wat een goede zet bleek te zijn. Mooie rustige weggetjes door het achterland Doorn/Wijk bij Duurstede. Maar de route gaven we al snel op. Geen gelazer meer en op fietsgevoel door het leven. Wat willen we nog meer?

Via Leersum zijn we de zwakke kant van de Utrechtse Heuvelrug richting Overberg overgegaan en koffie gedronken aan de juiste kant van de beklimming van de Amerongse Berg. Het wolkendek kwam hier al meer opzetten, want de jasjes gingen aan en weer uit met regelmaat. Nog hadden we niets door.

Na de koffie met het geroemde appelgebak erbij, in rustig tempo de 300 meter die ons restte voor de klim, daarna in steeds straffer tempo, ieder voor zich, naar boven en een dito afdaling later weer gegroepeerd door naar Elst.

De laatste beklimming met elkaar was ook geen echte dijenkletser meer en aan het eind van deze weg, weer aan de noordkant van de Amerongse Berg begon het te hozen. Geen aarzeling en onder het dichte bladerendak van oude bomen hebben een klein half uur de bui over laten trekken. De laatste druppels hebben we toch nog meegepikt, want het wachten is ook zoiets. Langzamerhand kwam de zon dan ook weer door, terwijl we al keuvelend - soms wat eigenwijsheid m.b.t. de terugweg - verder trokken. Uiteindelijk niet meer de mooie kleinere bosweggetjes en paadjes langs o.s. het Valleikanaal te volgen, zijn we via Woudenberg recht toe recht an naar de “Gezelligheid” gereden. Niet omwille van de naam, maar juist de uitstraling van de groep deed ons besluiten om te beëindigen met een kop koffie.

Een fantastisch mooie tocht met wat hoogtemeters en de geplande kilometers op de teller.

Volgende keer: 14 september verzamelen bij Harm om 9:00 uur.



Roze: de plande route  
 Geel: de geden route, met wisselend terrein.

*Leusderhei:*



2014		753,49	
1	- Toine	753	100%
2	- Kees	693	92%
3	- Herman	676	90%
4	- Paul	676	90%
5	- Harm	658	87%
6	- Ignace	617	82%
7	- Frans	453	60%
8	- Wim	426	56%

2014		km	gemid
24-8	Leusden - 3x Amerongse Berg - Leusden	68,6	24,8

Groeten, Toine.