

PROGRAMMA voor 2014**RIT 2014-3**

Verzamelen	op zondag 1 juni, 9:00 uur
Ritmeester	Ignace
Waar	bij de Ritmeester thuis
Koffie	Wijk bij Duurstede

*i.p.v varen*

De tweede rit werd vanuit Wim gereden.

Om te beginnen had Wim zijn koffie aangekleed met gebak, heerlijke citroenachtige cupjes (leken inderdaad op ...). Dat bracht de associatie ook bij Harm boven van het jaar tevoren toen hij alleen met Wim een tocht ging maken en verbouwereerd bijna zijn koffie uitproestte toen de twee dochters van Wim binnenkwamen uit het zwembad. We zullen er hier niet verder over uitweiden.

Harm is inmiddels op pensioengerechtigde leeftijd gekomen, althans dat heeft hij 40 jaar mogen geloven tot een jaartje terug er een wetswijziging doorkwam. Nog van harte gefeliciteerd Harm.

Het gezelschap was dit keer gehalveerd, Ignace had het volgens hem doorgegeven, Herman was in Mexico, Frans zij vergeven en Paul totaal onbekend waar hij was, ook telefonisch geen contact te leggen. Vreemd is dit de laatste tijd ook weer niet bij hem, dus vertrokken we om 9:15 uur voor wat achteraf weer een toprit zou blijken te zijn. Het weer was al een graadmeter, dus het kon vanaf het begin niet meer stuk.

Ook Kees was weer van de partij na een sabattical van een jaar en moest weer wennen aan de zit op het zadel. Om tevoren zich al in te dekken deed hij verbaasd over het gemiddelde van de vorige rit. We hebben hem kunnen geruststellen.

We verwachten een tochtje langs de Loosdrechtse plassen, maar Wim had een andere route in petto en hij HAD DEZE VOORGEREDEN à la Menco. Geen gekke dingen te verwachten zou je dus zeggen. Het begin was fantastisch, maar volgens Harm was Ignace al direct afgestapt en dit liet hij ook geregeld uit de achterhoede horen. De schelpenpaadjes door de heide en bossen boven Hilversum waren daar debet aan, maar een dergelijk mooi gebied links laten liggen was dat zeker niet waard geweest. Complimenten Wim!

Toch is het lastig om de weg te vinden in dit gebied, maar uiteindelijk toch de “natuurweg” over het spoor op weg naar ’s Gravenland gevonden. Dit was niet het enige wat Wim voor ons op het verrassingsmenu had staan.



Langs de Ankeveense plassen en door de Spiegelpolder kwamen we aan de overkant bij Nigtevecht uit. Na al eerder in een dorp een wegopbreking te hebben gehad waar Wim kennelijk niets vanaf wist, was dit voor ons de tweede aanwijzing dat het voorrijden in twijfel getrokken werd. Om 10:30 uur was het pontje nog niet in gebruik, pas om 12:00 uur zou de schipper komen.  zie kaart

Wim, avontuurlijk als altijd ingesteld, zag een roeibootje. Terugrijden is geen optie zei hij en doodgemoedereerd stapte hij in het wankele geval en vroeg ons de fietsen aan te reiken. Zo gezegd, zo met pijn in het hart gedaan.



En daar ging hij. De fietsen aan de overkant weer overboord en terug om ons op te halen (intussen had hij nog wat bewoners afdoende te woord gestaan). Harm en Toine om de beurt peddelend naar de overkant - om op koers te blijven - en daarna vrolijk verder op weg naar Muiden.



In Muiden op het terras bij het sluisje koffie gedronken, uitstekend met dit stralende weer, druk en gezellig. Daarna was het in een ruk terug, de armen op het stuur en gestaag langs het Gooimeer, de Stichtse Brug richting Baarn. In Eemnes een tussenstop bij Frans, we vonden hem helaas niet thuis en na de laatste kilometers rustig uitgereden te hebben (complimenten voor Kees na zo'n lange tijd toch een behoorlijk aantal kilometers ineens voor de kiezen te krijgen) bij Wim in de tuin nog even uitgeblazen.

Wim, voor herhaling vatbaar!

Volgende keer verwachten we van Ignace natuurlijk eenzelfde spektakel, dit is de laatste test voor de tocht o.l.v. Harm in Duitsland (zijn Rome-tocht).

Tot dan, Toine.

Ritgegevens



2014					km	gemid
1	27-4	Baarn, Flevopolder naar Amersfoort, Soest, Baarn	60,4	25,4		
2	18-5	Baarn, bos en hei, Nigtevegt, Muiden, Almere, Baarn	77,4	24,6		

2014		137,73	
1	+1 Harm	138	100%
2	- Toine	138	100%
3	- Herman	60	44%
4	-1 Paul	60	44%
5	+1 Wim	77	56%
6	-1 Ignace	1	1%
7	- Frans	0	0%