

**PROGRAMMA voor 2014****RIT 2014-2**

Verzamelen	<b>op zondag 18 mei, 9:00 uur</b>
Ritmeester	Wim
Waar	bij de Ritmeester thuis



**Harm heeft een cadansmeter op de fiets.**

De eerste rit als ieder jaar weer gepland door en start bij ritmeester Herman. Ieder jaar weet hij ons weer te verrassen met een zelfgebakken taart. Ook dit jaar weer een groot succes!!

Wim was afgemeld door zijn “verplichte” optreden in de golfcourse en spijtig genoeg wist ziekte Kees te vellen zodat zijn heroptreden in de groep na 2 jaar moest worden uitgesteld. Ignace was wel aan wezig, maar liet ook het fietsen aan hem voorbij gaan wegens te slecht weer. Wel wist hij weer enige medische aspecten rondom de Belkin-ploeg uit te leggen en weten we eens te meer dat wielrenners mensen zijn, met ook niet altijd echt professionele hulp. Daarnaast was Ignace aanwezig om onze Paul één van zijn fietsen TE LEEN aan te bieden (geheel in conditie gebracht volgens de huidige fietseisen). Zijn uitdrukkelijke opdracht was om veilig te fietsen met dit weer, maar eigenlijk was het hem meer te doen om het heelhuids terugbrengen van de fiets dan het ongeschonden terugkeren van zijn fietsmaten. Het zij hem vergeven!



Na het gekeuvel in de keuken bij Herman moest het er dan toch van komen en zo togen we met de motregen als grauwe deken om ons heen richting, ..... 25 meter, toen riep Harm dat Paul zijn band lek was. En dat na bovengenoemde superaflevering door Ignace, hilarisch. Gelukkig bleken zijn banden gewoon niet opgepompt te zijn, maar dat merkt Paul – onze krachtmens - toch niet.

Nogmaals vertrokken (de eerdere meters moesten wel meegerekend worden) en ditmaal zonder verdere problemen. Net uit Baarn kregen we twee bandjesplakkers tot over de Stichtse brug en daarna waren we aan onszelf overgeleverd om de polder door te trekken. Harm en Herman waren met elkaar in conclaaf over de te volgen route, rekening houdende met de wind en mogelijke koffiepauze.



Onderweg over vele facetten van het leven gehad en met toenemende regen en gevoel van wind tegen op naar Vathorst gereden. Genoten van het vlakke gebied met de vele kale weiden, een lichtgevend gele strook veld met korenbloemen en een veld met tulpjes (?) in de clubkleuren <niet als zodanig te herkennen hier op de foto>, daarnaast het gevogelte dat hier rondvlog (op één gans na, die wel hard kon lopen maar niet kon opstijgen). Vathorst en Hoogland door, wat een eigenzinnige nieuwbouw, maar wel boven op elkaar wonen en dan door de polder en achter Soest langs weer terug naar Baarn. De fiets van Ignace is in tact gebleven.



Gereden 60,36 km in 2:22:37 uur,  
25,4 km/uur gemiddeld en max 38,0 km/uur.

2014		60,36	
1	- Paul	60	100%
2	- Harm	60	100%
3	- Herman	60	100%
4	- Toine	60	100%
5	- Ignace	1	2%
6	- Wim	0	0%
7	- Frans	0	0%

*Avia en de fietsbrug achter Soest deden ons nog herinneren aan Dick en Menco. Ook Ruud was al ter sprake gekomen toen we het over fietsen repareren hadden bij de overdracht van Ignace's fiets aan Paul. Frits was achteraf nog even in beeld toen we het over de knieën van Marie-Louise hadden en zo was alleen Eelco als enige al wat verder uit beeld.*

Als bijlagen nog het tegoed over vorig seizoen: standen en ranglijsten.

Tot de 10<sup>e</sup> mei bij het feest van Harm (65 jaar) en/of tot de 18<sup>e</sup> mei voor de tweede rit van het seizoen. Als ritmeester hiervoor stel ik Wim voor, dus mogelijk vertrek vanuit zijn optrekje!!

Tot dan, Toine.