



PROGRAMMA voor 2013

RIT 2013-3

Verzamelen **op zondag 9 juni, 9:00 uur**

Waar bij Ignace (ritmeester)

Koffie Wijk bij Duurstede



2013-2:

Nadat op 12 mei de rit om des weer wille geen doorgang kon vinden "It was raining cats and dogs" en zoals echte Hollanders betaamd wordt er in hondenweer niet gereden.

Harm als zichzelf benoemde ritmeester had ons per mail al gesommeerd naar Bunschoten af te reizen en van zijn koffie te komen genieten (vanaf 8:45 uur). Slim als hij is koppelde hij de fietsweek als onderwerp eraan vast zodat deelnemers in grote getale op zouden draven.

Ignace bracht ons weer met beide voeten op de grond en met een foto als bewijs liet hij ons de lastige, maar niet meer traumatische ervaringen met de gang langs ziekenhuizen en doktoren beleven. Knap hoe met een minuscuul sneetje in de pols onderstaande hartfilm gemaakt kon worden. Als een snelweg met fietsers leek de bloedsomloop niet geheel optimaal meer te werken en zit hij in dubio: opereren of dotteren. Wordt vervolgd.



Na deze uitwisseling en de constatering dat Ignace zich wel alleen zou redden, konden wij onze stoute schoenen (wielerschoenen met overtrek tegen de koude voeten) aantrekken en dik ingepakt, ook Herman gelukkig dank zij de wollen broek van Harm, het troosteloze weer in.

Ignace kon het niet nalaten en gaf nog wat bemoederende woorden mee aan Paul, die naast een zware tocht ook nog eens te dealen heeft met een drukke en niet onbezorgde week. Hij gaat zijn jongste dochter weggeven, ja dat doet een vaderhart ook niet zo goed natuurlijk.



Over de route niets dan goeds, de ritmeester had het geheel op orde.



Tijd all in	3:26:19 uur
afstand	71.2 km
gemid	24,3 km/h
aantal	5 Genoten
ongemakken	wind

2013		129,73	
1	- Toine	130	100%
2	- Paul	130	100%
3	+1 Harm	130	100%
4	+1 Herman	130	100%
5	-2 Ignace	60	46%
6	- Wim	0	0%
7	- Frans	0	0%

Een mooi rondje met wind NNO 3-4, tactisch uitgezet zodat we het begin de meeste energie kwijt konden en later wat meer uibollend op huis aan konden. De rust op de kwetterende weide- en watervogels na deed ons goed en verder stoorde ons niets in de gemoedelijke overpeinzingen over het leven.

De zondagsfietsers durfden het kennelijk niet aan, zo konden we twee aan twee blijven rijden en dus zonder ongemakken toeleven naar onze welverdiende koffie. Dit keer wist Herman ons te verrassen door naast de normale appelpunt met slagroom ook een toefje vanille-ijs te vragen. Ignace zal wel balen als hij dit leest en Carla toch even inpeperen dat hij niet mee mocht (volgens hem was er geen bezwaar van de arts na de lichte ingreep van donderdag). Wij geven hiermee aan Carla te kennen dat wij achter haar staan en dat Ignace nog een ijsje tegoed heeft.

De laatste loodjes (incl. kasseienstrookjes) waren voor Paul inderdaad zwaarwegend, al moesten de kilo's eraf om in z'n jacket te kunnen. Aan die opdracht werd wel voldaan. Nu ook thuis volhouden Paul.

Nog even nagezeten bij Harm om de dag af te ronden en met de gedachten aan 16 juni, weer terug naar de tienertoer tijd in het vooruitzicht, konden we tevreden op huis aan.

Volgende keer: Rit naar Wijk bij Duurstede vanuit Soest.

Afwezig op voorhand: Toine.

Wij zien Wim graag weer aansluiten na zijn vakantie, inrijden voor de OEDZIOD-week.

Vervolg agenda 2013

2013	programma	Waar	Ritmeester
Zo 9 juni – 9:00	Rit 3 (Wijk bij Duurstede)	Soest	Ignace
Zo 16-19 juni	Ritten 4 t/m 7 Vertrek vanuit Herman, info volgt door Harm	Maastricht e.o.	Harm m.b.v. Ignace en Paul
Zo 7 juli – 9:00	Rit 8 (Loosdrechtse plassentocht)	Baarn	Wim
Zo 4 aug – 9:00	Rit 9 (Gooitocht)	Eemnes	Frans
Zo 18 aug – 9:00	Rit 10 (Wijk bij Duurstede rit)	Soest	Ignace
Zo 8 sep – 9:30	Rit 12 (Hilversumse hei e.d.)	Baarn	Herman
Za 28 sep – Zo 29 sep	Rit 13 (complete fietsdag)	Friesland	Paul/Wim?
Zo 13 okt – 9:30	Rit 14 (slotrit)	Vinkeveen	Toine