



PROGRAMMA voor 2013

RIT 2013-2

Verzamelen **op zondag 12 mei, 9:00 uur !!**

Waar **bij Harm**



2013-1:

Gisteren weer de eerste tocht van het nieuwe seizoen gehad met de traditionele start bij Herman.

We werden weer onthaald met een perentaart van eigen hand, succes verzekerd. Na het verwelkomen van de behoorlijk uitgedunde groep en het bijpraten van de nieuwe leermethodes (e-learning en klassikale scholing om erkenning te hebben voor je diploma's) en allerlei verhalen over het wel of niet meer fietsen i.v.m. de valpartijen en natuurlijke de hartelijke begroeting van Marie-Louise (zij gaat ook weer fietsen na haar polsbreuk vorig jaar) konden we ons opmaken voor het fietsen. Hierbij Paul toch met z'n allen vermanend toegesproken over zijn kleding, die niet aangepast was aan de nog winterse omstandigheden. Ook zijn fiets had nog de winterstand, dus even banden oppompen Paul.

Na deze eerste schermutselingen ging het overigens heel gemoedelijk via Eemnes, de polder in om via Nijkerk koffie te gaan drinken bij Gerda. Het weer was prachtig met een blauwe hemel, temperatuur van 4 tot uiteindelijk 13 graden Celcius oplopend en een koud aanvoelend briesje. De lente dreigt al weken op te komen, maar zelfs vannacht was er nog nachtvorst en dat zie je in de gehele natuur terug. Kleuren ontwaken, maar het blijft een voorzichtige knipooog naar wat komen moet. Een dezer dagen zal het wel in een keer openspringen.



Dus al keuvelend reden we ongedwongen en op stabiel tempo richting Amersfoort., waar we op de aanwijzingen van Harm vrijwel rechtstreeks de weg naar huize Lodewijks vonden. Hier werden we allerhartelijkst door Gerda ontvangen. Dit was voor allen wel een aparte en vreemde omstandigheid. Gerda zag er sterk uit en vertelde dat ze de zaken van Ruud heeft kunnen afronden, ook een prima leven heeft met kinderen en kleinkinderen, maar dan toch alleen in huis terugkomt. Dat valt haar zwaar.

Intussen werd de discussie aangezwengeld voor onze fietsweek in juni. Na vastgesteld te hebben dat we naar Maastricht gaan, binnenstad (of dat nog tot fietsen leidt??) zijn ook discussie onderwerpen al aan de orde gekomen. Natuurlijk doping en de Rabobank, waar we het al snel over eens waren, ook de verbinding met de achtergebleven (fiets-)dames is een onderwerp.

Na afscheid te hebben genomen van Gerda de snelste weg naar Baarn gekozen, zodat we een respectabel aantal kilometers voor de eerste keer hebben afgelegd. De laatste loodjes tellen voor de een wat zwaarder als voor de ander, maar in gezamenlijkheid toch om 13:00 uur tevreden aan de meet.

We spreken ook bij deze af dat de zondag weer in ere hersteld wordt, dus de eerstvolgende tocht op 12 mei aanstaande, verzamelen bij Harm.

2013		58,53	
1	- Toine	59	100%
2	- Paul	59	100%
3	- Ignace	59	100%
4	- Harm	59	100%
5	- Herman	59	100%
6	- Wim	0	0%
7	- Frans	0	0%

Volgende keer afwezig op voorhand, Herman en Toine.

Tijd all in	4:00 uur
afstand	58,53 km
gemid	24,6 km/h
aantal	5 Genoten
ongemakken	geen

Oorsprong

Hebt u zich al ooit afgevraagd waarom een fiets een fiets heet? Ik niet. Waarom heet een tafel een tafel en een stoel een stoel? Een mens kan zo bezig blijven. Maar blijkbaar houdt de vraag taalkundigen al jaren in de ban. Het woord is een beetje een mysterie. Om het Engelse *bicycle* en het Franse *bicyclette* te verklaren, hoef je geen Sherlock Holmes te zijn. Die woorden betekenen wat ze zeggen: tweewieler. En ook de oorsprong van het Duitse *Fahrrad* ligt voor de hand. 'Fiets' past niet in het rijtje. Waar komt het in godsnaam vandaan?

In de jaren tachtig van de negentiende eeuw woonde er in Wageningen een meneer Viets die fietsen maakte. Sommige etymologen hebben dan ook gezegd: 'Hij heeft zijn naam eraan gegeven, zoals een sandwich genoemd is naar Lord Sandwich en een cardigan naar Lord Cardigan.' Het is een fraaie theorie, maar helaas is het niet waar. Fietsen werden al fietsen genoemd lang voor meneer Viets zijn eerste fiets in elkaar zette. In hun zoektocht naar de bronnen van het woord zijn Vlaamse taalkundigen de grens met Duitsland overgestoken. Daar, in het zuido-

'Een velo is een beetje zoals een paard: een trouwe kameraad op lange en misschien zelfs bange zwerftochten'

lijke Rijnland wordt appelwijn gemaakt die men Viez noemt. Die Viez staat voor vice-wijn of surrogaatwijn, zoals een vice-president in zekere zin een surrogaatpresident is. Vice-wijn wordt afgekort tot Viez. Het woord 'fiets' zou zijn leven zijn begonnen als vice-paard, maar dan in het Duits: Vize-Pferd. Fietsen werden en worden wel vaker vergeleken met een paard. De Vlaamse dichter Guido Gezelle bedacht er het woord wielpeerd voor. En de omschrijving 'stalen ros' wordt nog altijd gebruikt, zij het met de nodige ironie. Dat vice-paard zou dan zijn afgekort tot Viez, wat uitgesproken werd als 'fiets'. Het stak de grens over en kreeg hier stevige voet aan wal.

Het woord is meer dan honderdveertig jaar oud, maar het raadsel werd pas onlangs opgelost, en wel door twee taalkundigen uit Gent. Zij zijn absoluut zeker van hun zaak, al klinkt hun theorie behoorlijk ingewikkeld. Heeft het enig belang? Absoluut niet. Daarom is het zo leuk om je met dit soort weetjes onledig te houden. In Vlaanderen hebben we het vaak over een 'velo', een woord waarvan iedereen weet dat het geen goed Nederlands is, maar dat elke Vlaming nostalgisch stemt. Velo komt uit het Frans uiteraard. Zij schrijven het met een accentje: vélo, en het is afkorting van het zware vélocipède. Een woordenboek zal wel beweren dat beide woorden hetzelfde betekenen, maar voor een Vlaming is een velo iets anders dan een fiets. 'Fiets' is neutraler, functioneler dan velo. Met je velo heb je een sentimentele band. Er kleven herinneringen aan aan fietstochtjes met of zonder vrienden, met of zonder geliefde. Een velo is een beetje zoals een paard: een trouwe kameraad op lange en misschien zelfs bange zwerftochten.

Voor Nederlanders wekt ongetwijfeld het woord 'fiets' al die gevoelens op. En Duitsers uit het zuidelijke Rijnland hadden dat dus met Viez. Of om het met Shakespeare te zeggen: *what's in a name?* ●

Bijlage 1

Nieuwe agenda 2013 i.v.m. start op zondagen.

2013	programma	Waar	Ritmeester
Zon ... januari/ februari – 17:00	Winterdiner en jaarprogram vaststellen		
Zo 28 april – 9:30	Traditionele openingsrit (via Gerda, koffie en herdenking Ruud)	Baarn	Herman
Zo 12 mei - 9:00	Rit 2 (rondje Nijkerk)	Bunschoten	Harm
Zo 26 mei – 9:00	Rit 3 (Pinksteren-plassentocht)	Gouda	Toine
Zo 9 juni – 9:30	Rit 4 (Wijk bij Duurstede)	Soest	Ignace
Zo 16-19 juni	Ritten 5 t/m 7	Maastricht e.o.	Harm m.b.v. Ignace en Paul
Zo 7 juli – 9:00	Rit 8 (Loosdrechtse plassentocht)	Baarn	Wim
Zo 4 aug – 9:00	Rit 9 (Gooitocht)	Eemnes	Frans
Zo 18 aug – 9:00	Rit 10 (Wijk bij Duurstede rit)	Soest	Ignace
Zo 8 sep – 9:30	Rit 12 (Hilversumse hei e.d.)	Baarn	Herman
Za 28 sep – Zo 29 sep	Rit 13 (complete fietsdag)	Friesland	Paul/Wim?
Zo 13 okt – 9:30	Rit 14 (slotrit)	Vinkeveen	Toine