

**PROGRAMMA voor 2012****RIT 2012-13**

Verzamelen **op zondag of maandag  
19-08 of 20-8-2012  
09:30 uur**

Waar verzamelen bij Herman

Prachtig weer, strak blauw, zoals bijna altijd als we bij Ignace verzamelen.

De ambiance in zijn tuin aan de koffie, met een stralende Carla die steeds van plek verwisselde bij weer een nieuw gearriveerde fietser, en speciaal gebak uit het Limburgse land meegenomen, maakte het lastig om de fiets op te stappen. Ignace had in samenwerking met Carla en Bebbie een route in elkaar geflanst dat via knooppunten ons naar Amerongen moest leiden.



Zo gezegd, zo NIET gedaan. Het zijn de eigenwijze rotten onder ons die meteen de route overhoop gooien en het uiteindelijk altijd weer beter weten. Toch onmiskenbaar de “route” als leidraad in onze achterzak en zo richting Woudenberg gereden met de mooie wegen door de Treek, lang en rustig.

Na Woudenberg begon de opmars naar de Amerongse Berg, met her en der wat afbuigingen met en zonder wind in de rug, dus tegen. Zo kwamen we in Veenendaal terecht, wat als omweg werd beschouwd, maar uiteindelijk wel mee zou vallen, het was links- of rechtsom het spoor en de A12 over. Door juist langs deze kant te gaan bleef het ons bespaard om over eenzelfde gedeelte terug te rijden.

Wel was deze kant langs Veenendaal weer een ervaring van Hollandse uitzichten met het volgroeide graan, koren en rogge, aardappels en andere groenten die we niet hadden willen missen. Ook de al donkere bladeren van de bomen in de bossen gaven aan dat we op het hoogtepunt van de zomerse tijden zaten en de strakblauwe hemel met gele bol maakte het geheel en ons gemoed erg vrolijk.

Alleen nog die berg over, dus iedereen aan de bak op zijn eigen kracht en snelheid.

Daarna een welverdiende pauze met de spraakmakende eigengebakken appeltaart des huizes (met slagroom en vanillesaus), koffie/thee en water (bruisend en plat). **De complete fietsdag is op 2 september !!**

Nu alleen nog richting Soest, en wel zo direct mogelijk. Allereerst nog even een klein stukje helling om de Utrechtse Heuvelrug achter ons te kunnen laten en dan op wat meer vermogen richting Zeist. Even wat rust langs de heide bij Maarn en dan volle bak over de tankbanen bij Leusden. Een jongeman laten zien dat je op latere leeftijd ook behoorlijk (en langere tijd) door kunt rijden.

Het laatste stukje nog de klim van Soesterhoog, waar we afgetroefd werden door een jongetje van ca. 13 jaar. Schattig met flesje achterop ons voorbij stuvend en bovenop stoer met z'n flesje in de hand (onder de snelbinder vandaan gehaald) ons grimassend staan opwachten. Later heeft hij Herman nog naar het peloton teruggereden, waarna we het laatste gedeelte uitgebald hebben.

Een schitterende tocht van ca 75 km, met 6 man uitgereden, en besloten met heerlijke pilsjes (leffe blond en Alfa, het enige nog echt Limburgse bier volgens Ignace).